



DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Çevreye atılan her çöp, kağıt peçete, pet şişe ve naylon poşet harem dokunulmazlığına zarar veriyor.

Her yıl arkalarından dağ gibi çöp yığınları bırakan hacılar, temiz ve nezih bir ibadetten mahrum kalıyor. Mümin hem bedenini ve ruhunu hem de çevresini temiz tutar. Zira Peygamber Efendimizin ifadesiyle "Temizlik imandandır."

Evimizi nasıl itina ile koruyup temiz tutuyorsak, Allah'ın Evini de öylece korumalıyız. Atıkların toprağı ve suyu zehirlenmesine izin vermemeliyiz. Çevreyle dost "yeşil bir hac" için gayret göstermeliyiz. Unutmayalım ki, çevremiz en değerli hazinemizdir.

**Maddî ve manevî
kirlerden arınmaya
vesile olacak
mebrur bir hac
dileğiyle...**



T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
No: 147/A 06800 Çankaya /ANKARA

Tel: +90 312 295 75 15 - 19 - 20
Faks: +90 312 286 50 95- 287 62 74

2019 HAC ORGANİZASYONU

Hac Yolculuğu ve Çevre Ahlâkı



SIFIR İSRAF SIFIR ATIK

HAC ve UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

www.diyamet.gov.tr - www.hac.gov.tr

Rahmanın değerli misafirleri,

Mekke, Medine, Arafat, Müzdelife, Mina ve cemerât mukaddes mekanlardır, Allah ve Resulü tarafından harem kılınan topraklardır. Buralarda bulunduğumuz süre içerisinde saygı ve hürmette kusur etmemeliyiz. İmanımızın ve takvamızın gereği olarak, her adımımızda özenli davranmalıyız. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurur; *“Her kim Allah’ın nişanelerini yüceltirse şüphesiz ki bu, kalplerin takvasındandır.”* (Hac, 32)

Mübarek yolun yolcuları,

Hac, hürmet ve hassasiyet ister. Sabır ve metanet gerektirir. Nezaket ve merhametle ifa edilir. Hac yolculuğu boyunca bir müminin hem Allah’ın koyduğu kurallara ve haccın şiarına, hem de Rablerinin lütuf ve rızasını dileyerek Beytülharâm’a yönelmiş insanlara saygılı olması Kur’an-ı Kerim’in emridir. (Mâide, 2)

Allah’ın misafirlerine saygı, kutsal mekânların saygınlığındandır!

Bu kutsal topraklarda hepimiz birbirimize emanetiz ve hepimiz misafiriz. Dünyanın dört bir tarafından Allah’ın ikramı ve yardımı sayesinde Kâbe’ye gelen müslümanlar, Rabbimizin misafirleridir. Onlara karşı hoşgörölü, affedici, nazik ve sabırlı davranmalıyız. Çünkü bu mukaddes beldenin Sahibi onları seçmiş, Evine davet etmiştir. O halde, eşsiz görüntüsü ve kokusuyla Kâbe’nin şerefi ve değeri ne kadar büyükse, Kâbe’ye gelen müminler de öyle değerli ve saygındır.

Farklılıklarımız zenginliğimizdir!

Dili, rengi, ırkı farklı ama imanını ve kıblesi aynı olan milyonlarca insanla Kâbe’nin gölgesinde buluştuk. Bunlar bizim din kardeşlerimizdir. Muhammed ümmetinin fertleridir. Elbette farklı alışkanlıklarımız, adet ve geleneklerimiz olacaktır. Ama bu farklılıkları zenginlik olarak kabul etmeliyiz. Kardeşine karşı kaba ve kibirli davranmak, bencilce kendi menfaatini gözetip kardeşlerini yok saymak bir mümine yakışmaz! Unutmayalım ki, üstünlük ırkta, renkte veya cinsiyette değil, takvadadır. Allah katında en değerli olanımız, O’na karşı sorumluluk bilinci en yüksek olandır.

Kutsal mekanların kirlenmesine gönlümüz razı olur mu?

Nice peygamberin ziyaret ettiği, İslam güneşinin doğduğu, Sevgili Peygamberimizin karış karış dolaştığı yerlerdeyiz. Ashab-ı kiramin nefes aldığı şehirlerde, yürüdüğü sokaklardayız. Böylesine anlamlı ve kıymetli bir emanet zedelenir mi? Hacı olup arınmaya gelmişken, kutsal mekanlar kirlenir mi?