

DIYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DERGİSİ

DİNİ, AHLÂKİ, EDEBİ, MESLEKİ AYLIK DERGI

8. Cilt

Ocak - Şubat 1969

80 - 81. Sayı

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
8. YILA GİRERKEN	5
TEFSİR (Âl-i İmrân Sûresi, Âyet: 45-51)	8
Dr. Ali Arslan AYDIN	
HADİS (HADİS VE SÜNNET)	13
Prof. Dr. M. HAMİDULLAH Çeviren: Muharrem ŞEN	
HAC MÜESSESESİNİN CİHANŞÜMÜL EHEMMİYETİ	17
Eşref EDİB	
KELÂM (Peygamberlik ve Peygamberlere İmân)	21
Dr. Ali Arslan AYDIN	
İSLÂM - TÜRK MİMARİSİ	24
Dr. Fil. İhan AKÇAY	
İSLÂM BÜYÜKLERİ (İMÂM-I MÂLİK b. ENES)	26
Dr. M. Esat KILIÇER	
İSLÂM TARİHİ (MEKKE'NİN FETHİ)	29
Osman KESKİOĞLU	
İSLÂM'IN BEŞ ŞARTINDAN BİRİSİ DE HAC'DIR	34
Lâtfi ŞENTÜRK	
EDEBİ BİR HAZİNE	36
Mahir İZ	
NİÇİN MÜSLÜMAN OLDUM...	39
Çeviren: Muharrem ŞEN	
TARİHTE ŞER'İYYE VE EVKAF VEKİLLERİ (MEHMET VEHBİ EFENDİ)	41
Veli ERTAN	
BİZİM KORKUMUZ YOK	46
M. Şevki ÖZMEN	
ANA-BABAYA İYİLİK (Hutbe)	48
Dr. Süleyman ATEŞ	
İSLÂM DİNİNDE ÇEVRE SAĞLIĞI	51
İsmet SELİM	
ŞER'İYYE SİCİLLERİ ARŞİVİ	55
Nuri YEPREM	
MEDİNE YÜKSEK İLÂHİYAT OKULU	61
Hakkı MAVİŞ	
HACI HÂFİZ FAHRİ KİGİLİNİN VEFÂTI	62
Şakir DALBUDAK	

HUTBE

İSLÂM'IN BEŞ ESÂSINDAN BİRİSİ DE HAC'DIR

« وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ... »
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجِعَ كَيَوْمِ وُلِدَتْهُ اُمُّهُ

Lâtfi ŞENTÜRK

Ankara Merkez Vâizi

Azîz Müslümanlar,

İslâm'ın beş esâsından birisi de Hacc'dır; mâlî ve sıhî durumu müsâit olanların ömürlerinde bir def'a BEYTU'LLÂH'ı ziyâret etmeleridir. Nitekim okuduğum Âyet-i Kerîmede:

"Kâ'be'ye gitmeğe (malca ve bedence) gücü yetenlerin onu hacc (ve ziyâret) etmeleri Allâh'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır." buyurulmakta, Resûl-i Ekrem Efendimiz de:

"Ey nâs, haccetmeği Allâhu Teâlâ size farz kıldı, haccediniz." hadîs-i şerîfleriyle farz olan haccı edâ etmeğe bizi dâvet etmektedir.

Muhterem kardeşlerim,

Allâhu Teâlâ'nın her emrinde olduğu gibi hacc emrinde de birçok hikmetler ve bizler için sayılamıyacak kadar faydalar vardır. Şöyle ki:

Cenâb-ı Hak, tavaf ve ziyâretini bize emrettiği ma'bed, yeryüzünde ilk inşâ edilen, âlemler için feyiz kaynağı ve Müslümanların kiblegâhı olan BEYTU'LLÂH'dır. Nitekim Kur'ân-ı Kerîm'de:

“Şüphesiz âlemler için çok feyizli ve ayn-ı hidâyet olmak üzere konulan ilk ev (ma’bed) elbette Mekke’de olmaktadır. Orada apaçık alâmetler, İbrahim’in makâmı vardır. Kim oraya girerse (taarruzdan) emîn olur.” buyurulmaktadır.

Kâ’be’nin şereflendirdiği Mekke-i Mükerrerme ve civârı, Peygamberimiz Efendimiz’in doğduğu, nübüvvet ve risâletle görevlendirildiği, İslâmiyeti yayarak; bu uğurda pek çok ezâ ve cefâya katlandığı mübârek yerlerdir. Peygamberlerden birçoğunun ilâhî vahye mazhar oldukları bu yerler; İman ve ahlâkın, fazîlet ve adâletin, nezâhet ve nezâketin timsâli cefâkâr ve vefâkâr ilk Müslümanların azîz hâtıralarını da sînesinde saklayan yerlerdir. Her tarafından feyiz fıskıran bu yerleri ziyâret etmek, mü’minin îmânına kuvvet, rûhuna ulviyet verir.

Dinimiz toplu halde ibâdet etmeğe de büyük önem vermiş; cemâatle kılınan namazı yalnız başına kılınan namazdan 27 derece üstün kabûl etmiştir.

Hacc ibâdeti ise toplu halde yapılan bir ibâdettir. Hacc mevsiminde, kendilerine hac farz olan Müslümanlar, dünyanın her tarafından kara, hava ve deniz vâsıtaları ile akın akın Mekke-i Mükerrerme’ye gelmekte, dünyâ zîneti olan elbîselerini çıkararak İslâm’ın getirdiği eşitliğin bir tezâhürü olmak üzere iki beyaz havluya bürünmekte ve Kâ’be’nin etrâfında pervâne gibi dönmektedirler. Arefe günü ise Arafat’ta topluca hulûs ve huşû içinde Allâh’ın huzûrunda durmakta, duâ etmekte, gözyaşları dökerek günahlarının affı için yalvarmakta, dünyâ ve âhiret selâmetini ondan istemektedirler.

Muhterem kardeşlerim,

Ayrı dili konuşan ve ayrı ırktan gelen Müslümanların belirli bir yerde, belirli bir ibâdeti yapmak için toplanmalarına, birbirleriyle tanışmalarına, bütün dünyâ Müslümanlarının dînî, içtimâî, iktisâdî ve ahlâkî durumlarından haberdar olmalarına da sebep olan ve daha pek çok dînî ve dünyevî faydaları bulunan hac ibâdeti usûl ve âdâbına uygun olarak îfâ edildiği takdirde, günahlardan arınmaya da vesîledir. Nitekim Resûl-i Ekrem Efendimiz:

“Bir kimse hacceder ve hac esnâsında çirkin söz söylemez ve büyük günahlardan çekinir, küçük günahları işlemede isrâr etmezse, o kimse günahlardan arınarak annesinden doğduğu gün gibi hac’dan döner.” buyurmuşlardır.

Ne mutlu İslâm’ın emirlerine uyanlara!